

HET IS VOOR MIJN EENZAAMHEID: HET SUCCES VAN DATINGSITES

KLIK HIER voor de liefde van je leven

Hebt u nu nog altijd geen lief? Laat Valentijn dan de aanleiding zijn om u op een datingsite in te schrijven. Al uw vrienden doen het, alleen durven ze het niet toe te geven, want er hangt nog altijd een knoert van een taboe rond internetdaten. Nochtans: het werkt. Meestal toch.

VAN ONZE REDACTEUR

TOM HEREMANS

Nadat een flauwe grappenmaker deze week een nep-profiel van politica Annick De Ridder (Open VLD) op de datingsite www.relatieplanet.be plaatste, reageerde De Ridder in *Het Nieuwsblad* als volgt: 'Ik zoek geen internetlief, zo wanhopig ben ik niet.' Dat klonk erg hard, moet ze zelf ook hebben ingezien, want ze voegde er meteen aan toe: 'Al heb ik respect voor mensen die zo van straat hopen te geraken.' Waarmee ze het natuurlijk alleen maar erger maakte.

Het zegt misschien iets over De Ridder, maar het zegt zeker ook iets over het taboe dat nog altijd rond internetdaten hangt. Twee derde van alle vrijgezellen doet het, naar het schijnt, (en een flink pak getrouwde mannen ook, hebben we de indruk, maar dit terzijde). Toch durven weinig mensen er openlijk voor uit te komen, om meewarige opmerkingen à la An-

nick De Ridder te vermijden.

Op het eerste gezicht heeft het ook iets – durven we de term te hanteren – treurigs, zo'n datingsite. Als je even rondsurft op www.rendez-vous.be, wellicht de grootste datingsite in België, waait de eenzaamheid je zo van het scherm tegemoet. Ga zonder al te veel filters op zoek naar een man/vrouw die een vrouw/man zoekt voor 'liefde' (niet voor 'diversen', dat wil je jezelf besparen) en je krijgt een schier eindeloze lijst van gescheiden mensen, vrijgezellen, weduwen en weduwnaren, allen naar geloven met of zonder kinderen. Ze zijn allemaal sportief, houden van gezelligheid, zijn mager tot volslank (nooit dik), hebben bijna allemaal 'carpe diem' als levensmotto en omschrijven hun karakter als 'passioneel'.

De lijst alleenstaanden op zoek naar een levensgezel lijkt eindeloos. Volgens onderzoek uit 2007 telt ons land anderhalf miljoen

singles. Twee derde daarvan wil liever niet single zijn en heeft er dus wat voor over om aan een lief te geraken. Bijna allemaal hebben die al eens een datingsite uitgeprobeerd, al geven velen dat maar met tegenzin toe.

Rendez-vous telt zo'n 100.000 profielen. Als het goed is, zijn die allemaal van verschillende mensen (mannen hebben al eens de neiging verschillende profielen aan te maken met andere gegevens, om sneller *touché* te hebben). Vind daar maar eens de ware tussen. Want dat is nog zo iets: nogal wat mensen doen zich op datingsites beter voor dan ze in werkelijkheid zijn: uit een studie uitgevoerd in opdracht van de hardware-fabrikant Logitech bleek vorige week nog dat meer dan de helft van alle gebruikers van datingsites vroeg of laat te maken krijgt met mensen die liegen als de pest op hun profiel. Goed, Logitech liet die studie uitvoeren als voorwendsel om zijn



webcams aan de man te kunnen brengen, maar toch. Tal van mensen, zo blijkt, posten een profiel-foto van jaren geleden, liegen over hun leeftijd, over hun gewicht, over hun bedoeelingen, noem maar op. Hoe kun je in zo'n kluwen ooit de liefde van je leven vinden, vragen wij ons in Valentijnstemming af.

SEXY BLOESJE

Dat blijkt niet eens zo moeilijk te zijn. Stefanie (32) is er in ieder geval in geslaagd. Zij heeft een kleine drie jaar geleden haar man Walter (37) gevonden via Rendez-vous. 'Het werd me aangeraden door enkele vrienden, die er wel op hamerden dat ze het nooit zelf hadden gedaan', vertelt ze. 'Later hebben ze toegegeven dat dat een leugentje was (lacht). Ik heb er lang over getwijfeld om het te doen, ik had een zetje nodig. Dat kreeg ik toen ik mijn voltallige familie nog eens terugzag op de begrafenis van mijn grootvader: ik was de enige single aan de koffietafel. Die avond ben ik een kijkje gaan nemen op Rendez-vous, en ik vond er niets treurigs of eenzaam aan. Ik zag er een massa mensen zoals ikzelf: sociaal, actief, best gelukkig ook, alleen: geen partner. Ik heb nog enkele dagen gewacht om zelf een profiel aan te maken, ik had alweer een zetje nodig, maar ook dat kwam er gauw: ik deelde toen een woning met enkele vrienden, en ik moest op een avond in mijn kamer blijven omdat een van mijn huisgenoten een vrijgezellenavond organiseerde. De ideale stimulant om zelf het net af te spreken.' (lacht)

Stefanie schrok van de stortvloed aan reacties die ze meteen kreeg. 'Er zijn nogal wat mensen die al maanden actief zijn op de site en meteen een kijkje gaan nemen als zich een nieuw profiel aandient. Ik stond er nog geen uur op en ik had al twintig pop-ups.' 'Die aandacht hield ook aan: ik heb de eerste maanden nooit zelf iemand als eerste een bericht gestuurd: ik had het te druk met berichten van anderen te beantwoorden.' (lacht)

Dat moeten we ook eens proberen. Een gratis profiel op Rendez-vous is snel aangemaakt (je kunt dan geen berichten sturen, maar er wel ontvangen). Een profiel zonder foto wordt het, waarin wv

dienaar voor de goede zaak even liegt over zijn burgerlijke staat (vrijgezel), maar verder eerlijk blijft over zijn interesses (helemaal eerlijk), uiterlijk (redelijk eerlijk) en persoonlijkheid (een beetje eerlijk). Ik geef aan op zoek te zijn naar een vrouw tussen 35 en 43 voor, jawel, liefde. Na vijf minuten heb ik al prijs: ene Martine (44) komt 'zomaar' even langs 'om gedag te zeggen', en Elsie (41) laat weten dat 'ze niet op zoek is naar de ware, maar dat hij toch altijd mag langskomen.' Op haar profiel staat dat ze net als ik van Italiaans eten houdt. En van sportieve auto's. Dat kan haast geen toeval zijn. Op haar foto blijkt ze wulps de camera in, ze draagt een sexy bloesje waarvan nogal wat knopjes technisch werkloos zijn en dat één welgevormde schouder helemaal ontbloot laat. Ik moet even slikken. Het is dat ik getrouwd ben, anders had ik al een date aan mijn broek. Enkele uren en een tiental sympathieke berichten later besluit ik mijn profiel weer te verwijderen. We mogen de mensen geen valse hoop geven, u begrijpt dat.

HET KAF EN HET KOREN

Contacten leggen is dus niet meteen een probleem op Rendez-vous. Maar hoe bepaal je met wie je dat contact wilt onderhouden, en eventueel wat nauwer wilt aanhalen? 'Je leert al snel het kaf van het koren te scheiden', zegt Stefanie. 'Mensen die te veel spel fouten maken of geen deftige zin kunnen bouwen, bijvoorbeeld, vielen er bij mij meteen tussenuit. Flauwe grappen in de seksuele sfeer: idem. Na twee of drie mailtjes heen en weer weet je wel ongeveer wat voor vlees je in de kuip hebt. Ik nam dan al snel zelf het initiatief om een keer op café af te spreken. Mannen schrokken vaak van mijn doortastendheid, maar ik heb nooit het nut ingezien van eindelijk te blijven chatten. Je wilt elkaar toch echt leren kennen?' Anne-Marie, die vier jaar geleden haar man Eric leerde kennen via Rendez-vous, getuigt van dezelfde doortastendheid. 'Als ik op een aangenaam profiel botste, maakte ik meteen een afspraak. Ik wilde geen lange chatsessies of eindeloze mailconversaties, omdat ik een ontmoeting en een goed gesprek belangrijker vond.'

'Het klopt dat vrouwen op dat vlak ongeduldiger zijn', zegt haar man Eric. 'Ik had altijd de neiging om pas na veel mails af te spreken, en dan nog gebeurde dat meestal op initiatief van mijn vrouwelijke gesprekspartners. Ze zijn gewoon nieuwsgieriger, denk ik.'

De drempel voor een eerste afspraakje moet toch tamelijk groot zijn. 'Het is natuurlijk wat onwennig', zegt Stefanie, 'maar mijn allereerste afspraak viel heel goed mee en dat helpt. We hebben uren zitten praten, vijf of zes biertjes gedronken, en zijn dan vriendschappelijk uiteengegaan. We voelden allebei dat onze interesses te ver uit elkaar lagen, en hij was grootmoedig genoeg om dat op het eind van de avond ook te zeggen. Maar dat vonden we geen van beiden gênant, we zijn zelfs nog blijven mailen met elkaar.' Die eerlijkheid is een uitzondering tussen internetdaters, volgens Eric. 'Meestal heeft zo'n date een open einde en stuurt een van beiden achteraf een beleefd mailtje om te melden dat ie een tweede afspraakje geen goed idee vindt.'

'Eén keer ben ik "gestalkt" door een man die mijn afwijzing per mail niet wilde aanvaarden', zegt Stefanie. 'Maar als je dat blijft negeren, houdt het vanzelf op. Daarom ook is het geen goed idee om bij een eerste afspraakje meteen je gsm-nummer of je woon- of e-mailadres te geven.'

Sites als Rendez-vous beschikken over een aantal tools die de zoektocht naar de ideale partner vergemakkelijken, en de kans op gênante dates gevoelig doen dalen. 'Je kunt je zoektocht zo scherp instellen als je wilt', zegt Anne-Marie. 'Zo kun je op zoek naar een niet-roker die alleen drinkt als hij uitgaat, een universitair diploma heeft, tachtig kilogram weegt en niet te klein is voor zijn gewicht.' (lacht) Je zult dan misschien maar vijf profielen overhouden in je selectie, maar die voldoen dan wel aan al je eisen. Een heel doordacht systeem.' 'Rendez-vous heeft ook een quiz-tool ter beschikking', zegt Eric. 'Dat vond ik geweldig. Je bedenkt zelf een reeks vragen waarop geïnteresseerden met ja of nee moeten antwoorden. Uit hun score kun je dan afleiden in welke mate

ze bij je passen. Mijn eerste dates scoorden nooit meer dan zeven op tien, Anne-Marie meteen tien op tien. Het stond in de quizvragen geschreven.' (*lacht*)

GEILE BEER

Stefanie werkte acht afspraakjes af voor ze haar man Walter leerde kennen. Eric heeft drie dates doorgesparteld voor hij Anne-Marie ontmoette, Anne-Marie had er al twintig op zitten toen ze Eric voor zich aan een tafeltje kreeg. Hebben ze ooit mensen ontmoet die zich op hun profiel anders voordeden dan ze waren, of die ronduit logen over zichzelf of hun bedoelingen? Anne-Marie heeft twintig gesprekken gehad met erg aangename mannen, beweet ze. Alleen waren het geen mannen met wie ze een toekomst wilde uitbouwen. Ze heeft geen enkele nare ervaring gehad. 'Je moet het natuurlijk niet zoeken', zegt ze. 'Als je een profiel ziet waarop een man als nickname "geile beer" invult, dan weet je het wel.'

'Als je vooraf lang genoeg mailt, zoals ik, vallen de meeste mensen wel door de mand voor het tot een afspraak komt', zegt Eric. 'Ik heb het wel een keer meegemaakt dat een meisje drie verschillende profielen aanmaakte en telkens opnieuw mijn quiz invulde, in de hoop zoveel mogelijk juiste antwoorden te behalen. Maar ze raakte nog niet voorbij de zeven op tien.' (*lacht*)

Ook Stefanie heeft geen mannen met oneerbare bedoelingen ontmoet. 'Ik ben wel snel overgeschakeld van gewone afspraakjes op café naar de sectie "activiteiten"', zegt ze. 'Leden van Rendez-vous organiseren tal van feestjes en uitstapjes waarop je je kunt inschrijven. Ik vroeg mijn dates

mee naar dat soort evenementen, dan kon ik meteen ook observeren hoe ze zich in een groep gedroegen. Als dat meeviel, volgde een tweede test: een uitje met mijn vrienden. Als ze dat overleefden, dan zat er misschien meer in.' (*lacht*) Maar tussen die acht mannen met wie ik heb afgesproken, zat toch de ware niet.' Stefanie is enkele maanden heel intensief met Rendez-vous bezig geweest. 'Het heeft op de duur wel iets verslavends', geeft ze toe. 'Als je alleen thuis zit, kun je net zo goed wat surfen op je datingsite in plaats van weer naar tv te zitten kijken. En aangezien ik elke dag wel weer nieuwe berichten kreeg, zat ik ook elke avond achter de computer. Maar na een tijd ebde mijn interesse toch weg. In de lange wintermaanden deed ik niets meer met mijn profiel. Toen ik dan toch nog eens ging kijken, rond de paasvakantie, stootte ik per toeval op het profiel van Walter. Hij leek me perfect. Ik heb hem meteen zelf als eerste een bericht gestuurd, wat ik voorheen zelden deed, en probeerde een afspraak met hem te maken. Dat lukte niet: meneer volgde een mastersopleiding in avondschool, hij moest studeren en had geen tijd.' (*lacht*) Ik moest een maand geduld oefenen, en dat was vast een goede zaak, want zo werden mijn hoge verwachtingen wat getemperd. Na onze eerste afspraak was ik niet helemaal overtuigd, maar we besloten opnieuw af te spreken met een groep vrienden tijdens de Gentse Feesten. Toen was het goed raak.'

BLIJVEN PLAKKEN

Ook bij Eric en Anne-Marie verliep het eerste contact veeleer afstastend. 'Met mijn eerste drie dates had ik telkens een goed en

lang gesprek', zegt Eric. 'Anne-Marie liet op onze eerste afspraak meteen blijken dat ze daar eigenlijk geen zin in had. Toch zijn we uiteindelijk drie uur blijven plakken, tot middernacht. Ik had toen al het gevoel dat er meer in zat.'

'Ik was toen al een jaar bezig met internetdaten', zegt Anne-Marie. 'Onze aanpak verschilde nogal. Hij wilde altijd maar blijven mailen.' (*lacht*) Het heeft een maand geduurd voor we mekaar uiteindelijk ontmoetten. Ik was wat ongedurig, maar na dat gesprek van drie uur reed ik toch met een blij gevoel naar huis: ik wilde meer tijd met hem doorbrengen, maar ik kon niet inschatten of hij dat ook zo had ervaren. Op dat moment moet je je dus kwetsbaar opstellen en een mailtje sturen om te melden dat je nog wel eens wilt afspreken. Dat zijn de momenten waarop je een blauwtje kunt lopen. Maar enkele afspraakjes later wisten we dat we voor elkaar gemaakt waren.'

Weet hun omgeving ook dat ze elkaar gevonden hebben via een datingsite? 'In mijn vriendenkring weet zowat iedereen het', zegt Stefanie. 'Maar in mijn familie ligt dat toch wat gevoeliger. Daar hou ik het crop dat ik Walter op de Gentse Feesten heb leren kennen.' (Dat is ook waarom Stefanie niet met haar echte naam in de krant wil.)

'Er blijft inderdaad een taboe rond hangen', zegt Eric. 'Na drie jaar hebben wij er geen probleem meer mee om het te zeggen, maar we schreeuwen het ook niet van de daken. In ieder geval: als het ter sprake komt, is het opmerkelijk hoe nieuwsgierig mensen er naar zijn. De reacties zijn altijd positief.'

Dan hebben ze er vast nog niet met Annick De Ridder over gesproken.

De ene datingsite is de andere niet

Meer dan de helft van alle mensen die actief zijn op datingsites, zou al te maken hebben gehad met oneerlijkheid, blijkt uit recent onderzoek. Op www.rendez-vous.be, waar 100.000 vrijgezellen een profiel hebben, moet de naald van de leugendetector voortdurend in het rood gaan.

'Mensen liegen ook op café', zegt Dieter Kraewinkels van Rendez-vous. 'Dat is niet te vermijden. Maar ik zou die cijfers toch graag relativeren. Mensen kunnen op onze website elk misbruik melden, maar we krijgen uiterst zelden klachten. Het zal allemaal wel meevallen.'

Je zou nochtans kunnen verwachten dat misbruiken hier het vaakst voorkomen, want Rendez-vous is een erg laagdrempelige site. Je kunt een (beperkt) gratis profiel aanmaken, een betalend abonnement kost maar twee euro per maand. De meeste andere datingsites zijn een stuk duurder. www.relatieplanet.be biedt ook beperkte gratis toegang, maar betalende leden dokken 25 euro per maand af. Bij www.parship.be betaal je vijftig euro, op www.be2, een internationale datingsite met veertien miljoen leden in meer dan dertig landen, kun je terecht vanaf 35 euro. Beide sites geven wel meer service dan Rendez-vous: u vult een 'wetenschappelijke' persoonlijkheidstest in, op basis waarvan de website de karaktertrekken van uw ideale partner samenstelt. Handig! Beide sites hebben ook meer oog voor uw privacy: u bepaalt zelf wie uw foto mag bekijken. (th)



'Vrouwen willen veel vlugger een afspraakje maken dan mannen. Ze zijn gewoon nieuwsgieriger'